



## **Tussen twee grenzen. Filosofische meditaties over de eindigheid van ons bestaan**

(uitgeverij Damon, Best 1999).

### **Inhoud:**

Inleiding

Deel 1: Eindigheid

Hoofdstuk 1: Leven tussen geboorte en dood

Hoofdstuk 2: Besef van eindigheid

Hoofdstuk 3: Maatschappij, cultuur en eindigheid

Deel 2: Oneindigheid

Hoofdstuk 4: De troost van de filosofie

Hoofdstuk 5: 'Met de blik op oneindig'

Hoofdstuk 6: Kritiek op de metafysica

Hoofdstuk 7: De mens een metafysisch dier

Deel 3: Radicale eindigheid

Hoofdstuk 8: Verankerd in de wereld

Hoofdstuk 9: Opgenomen in de tijd

Hoofdstuk 10: Het begrijpen van de eindigheid

Hoofdstuk 11: Doorwerking in het leven

Hoofdstuk 12: Vraagtekens

Deel 4: Zich ophouden in de eindigheid

Hoofdstuk 13: Gehecht en onthecht

Hoofdstuk 14: Eindigheid en weemoed

Deel 5: Inspiratiebronnen